



In de liefde van de Vader ruste zijn
trouwe dienaar

DE HEER

Arthur, Marcellin De Pessemier

echtgenoot van Mevrouw
Bertha SERLIPPENS,

geboren te St.-Martens-Lierde op 27 novem-
ber 1906 en godvruchtig overleden te Brakel
op 4 september 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker.

In alle eenvoud en in werkzame dienstvaar-
digheid heeft deze goede man zijn levensloop
volbracht. Hij geloofde in God, hij had de
vaste overtuiging dat God de Vader en Heer
van ons allen is.

Hard heeft hij gewerkt voor het geluk en
het welvaren van zijn familie. Jarenlang heeft
hij in de donkere mijn de last, de hitte en
het stof doorstaan, waarvan hij de sporen
in zijn lichaam droeg. Diep onder de grond
heeft hij de kameradschap en de broeder-
lijkheid onder de werkmakkers betracht.

De laatste jaren waren voor hem een ware
kruisweg, die hij gegaan is met Kristus,
zijn Heer. In het lijden bleef hij de moed
bewaren en waren zijn woorden en vertel-
lingen een opmontering voor diegenen die

hem kwamen bezoeken. Door zijn lijden werd
hij gelouterd en voorbereid om nu de hemel-
se glorie te ontvangen bij de Vader.

Dierbare echtgenote en familieleden, graag
werkte ik met u en voor u. Bidt voor mij
dat ik het volle geluk bij de Vader moge
krijgen, in de hoop van een vreugdevol weer-
zien. Hebt dank voor de goede zorgen tij-
dens mijn moeilijke ziekte.

God zegene en beware U.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families DE PESSEMIER, DE SMET,
SERLIPPENS, HAEGEMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel