

† Vrome gedachtenis van Mevrouw

BERTHA DE PESSEMIER

weduwe van de Heer

REMI SPIEERS

en van de Heer

JAN-BAPTISTE THOOFT

Ze was lid van de Kristene Vrouwengilde en van
verschillende godsdienstige gemeenschappen.

geboren te Berchem Vl., op 15 februari 1896 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde, op
28 januari 1970,

gesterkt door de Sakramenten der zieken.

—H—

Moeder, wat zal uw afwezigheid een leemte
nalaten in ons leven. Gij die ons zo genegen waart,
die ons zulk een voorbeeld waart van werkzaamheid
en zorg, die zulk een meeleven betoonde in ons
wel en wee: uw heengaan valt ons hard. Maar
toch zeggen we: "God gaf; God nam; Gods naam
zij gezegend".

Nu verblijft ge in Gods Vaderhuis waar ge de
eeuwige heerlijkheid van de verrezen Kristus kent
en deelt. We danken God dat Hij ons zulk een
moeder heeft gegeven.

Dierbare kinderen, hebt dank voor uw kinderliefde
en tederheid tegenover uw moeder. Geliefde klein-
kinderen, achterkleinkinderen, familieleden en
vrienden, gedenk me in uw vroom gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer en Mevrouw Roger HOUFFLIN-SPIEERS;

De Heer René THOOFT;

De Heer en Mevrouw René HOUFFLIN-SULMON en
kinderen Ann en Nancy;

De Heer en Mevrouw Roland HOUFFLIN-YSEBAERT
en dochter Hilde;

Juffrouw Godelieve HOUFFLIN;

Jongeheer Rudy THOOFT;

De families DE PESSEMIER, MEKEIRLE, SPIEERS,
DE VOS, THOOFT en DE POORTER;

danken U om uw gebed en uw blijven
van oprechte kristelijke deelname.

(s)dr.im. spiERS marc