

Kom, goede en trouwe dienaar, treed binnen
in de vreugde van uw Heer.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mejuffrouw

Clemence DE PESSEMIER

geboren te Zegelsem, de 6 december 1878, en
er christelijk overleden, de 27 mei 1967, na het
sacrament der zieken en de pauselijke zegen te
hebben ontvangen.

Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart,
de Mariacongregatie, de Pauselijke Missiewerken
en de Boerinnengilde.

Stil en bescheiden, zoals heel haar leven was,
heeft de dierbare overledene het aardse leven
verlaten om binnen te gaan in de vreugde van
het Vaderhuis. Een schoon en stil-verdienselijk
leven werd aldus afgesloten dat zijn volle glans
krijgt bij God in de eeuwigheid.

Hoe broos en onvast is ons bestaan hier op
aarde: 's avonds gaat men gezond en welgezind
slapen, en 's morgens ligt men bewusteloos en
zonder spraak... Getuige hiervan de dierbare af-
gestorvene: niettegenstaande haar hoge ouder-
dom had zij de avond welgezind in familie door-
gebracht, en 's morgens verschijnt zij niet meer:
zij werd door de ziekte van de ouderdom getrof-
fen die haar enkele uren nadien terug zou voeren
tot haar Schepper.

Doch, wij mogen vertrouwen, zij was bereid.
Zij was immers een diep-christelijke vrouw die
hield van gebed en van innige omgang met God,
die zij ook gedurig ontmoette in haar mede-
menschen. Toen zij de laatste jaren niet meer ter

kerke kon gaan, vond men haar regelmatig bid-
dend thuis, zij verenigde zich met de eucharis-
tievierende gemeenschap in de parochiekerk en
was telkens gelukkig en tevreden bij elke hoog-
dagviering de H. Communie thuis te mogen ont-
vangen, zoals dit ook weer gebeurde enkele
dagen vóór haar afsterven.

Geliefde broeders, zusters en familie, haastig
werd ik van u gescheiden zonder u nog een af-
scheidswoord en een laatste dankwoord te kun-
nen zeggen... Beter nochtans dan woorden, blijft
onze liefde waardoor wij verenigd blijven in God.
Blijft zó leven, werken en bidden dat wij allen
sahen eens de heerlijkheid van onze Verlosser
mogen aanschouwen. Tot weerziens aldaar.

Maria, hulp van de christenen, bid voor ons!

Heer en Mevrouw Louis DE PESSEMIER-
ROMEYNS en zoon André;

Heer en Mevrouw Henri DE PESSEMIER-
DE TEMMERMAN;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Remi
DE PESSEMIER-POT;

De families DE PESSEMIER en DE COCK,

*DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.*