

Tot eeuwig Geluk werd geroepen:



MEVROUW

Elisa DE PESSEMIER

Weduwe van Mijnheer

Hubert VAN MALDERGEM

geboren te Nederbrakel, op 26 mei 1884
en godvruchtig overleden te Opbrakel, op
13 januari 1970, voorbereid door de H.H.
Sacramenten en de Pauselijke Zegen,

Lid van de Bond van het Heilig Hart en
van de Confrerie van de H. Barbara.

Nu gaat voor de dierbare afgestorvene het
"Genadejaar van de Heer" in. Vele jaren
heeft zij op aarde geleefd in het diepe
geloof aan Gods' eindeloze Goedheid. In
dat geloof heeft zij de kracht gevonden
om de zwaarste beproevingen en het pijn-
lijkste lijden te aanvaarden en te dragen.
Vol moed en liefde heeft zij geleefd
voor haar zieke echtgenoot, voor wie
geen zorgen en offers haar te zwaar wa-
ren. Daarna heeft zij de eenzaamheid ge-

kend van een alleenstaande weduwe,
gekweld door ziekte en tegenslag. In al-
les wat haar overkwam heeft zij steeds
de liefdevolle Hand van de Goede God
kunnen herkennen en liefhebben.

Nu begint voor haar de vreugde voor al-
tijd gelukkig te zijn in het Eeuwige Le-
ven, waar alle traan gewist is en alle
lijden uitgeschakeld, door de Aanwezig-
heid van Gods' oneindige Liefde. Daar
moge zij de rust en het geluk vinden,
waarop zij in haar aardse leven heeft ge-
hoopt, en waarvan God zelf de vervul-
ling zal zijn.

De families De Pessemier, Van Malder-
gem, Van Wijmeersch en Van Lierde,
danken U voor de gebeden en blijken
van deelneming.

Herfra Bogaert Meerbeekstr, 24 Nederbrakel