

... en toen de avond kwam sprak Jezus :
" Kom, laat ons varen naar de overkant. "



Dankbaar zal in ons blijven leven
de herinnering aan de heer

EMIEL DE PESSEMIER

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Thérèse De Temmerman

echtgenoot van Mevrouw **Marie-Paule De Clerck**

geboren te St.-Goriks-Oudenhove, op 19 januari
1910 en in zijn huiselijke kring in de Heer ont-
stapen, op 22 april 1984, gesterkt door de HH.
Sakramenten en de Pauselijke zegen
" in articulo mortis ".

Ere-gemeentesecretaris van St.-Goriks-Oudenhove
Lid van de Sint Cecilia Gilde

Gewezen bestuurslid van de N.S.B. en K.B.G.
Vereremerkt met 't gouden ereteken van St. Bavo
Herinneringsmedaille met 2 gekruiste sabels
Herinneringsmedaille strijder van de oorlog 40-45
Herinneringsmedaille van Z.M. Koning Albert I
Het erekruis van N.S.B.

Mevrouw Emiel DE PESSEMIER-DE CLERCK
Marie-Paule, kinderen en kleinkinderen.

De families DE PESSEMIER, DESTERBECK,
DE CLERCK, BRUYNDONCKX,
DE TEMMERMAN en VAN DE VELDE,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Vader, die wij zo beminden, is gestorven. Met
stille eerbied denken wij terug aan wat hij voor
ons, voor zijn lieve echtgenote, kinderen en
kleinkinderen en vele vrienden heeft betekend.

Hij kon echt genieten van een huiselijke sfeer
die hij samen met zijn vrouw en kinderen zorg-
vuldig bewaarde. Een noeste werker was hij,
steeds bezig thuis of bij zijn kinderen. Maar ook
geburen en kennissen stond hij gaarne bij, om
ze, met een vriendelijke bereidheid, uit de nood
te helpen. Geen probleem scheen hem onover-
komelijk. Hij was een man van trouwe plichts-
vervulling in dienst van de gemeenschap als ge-
wezen gemeentesecretaris. Hij wist iedereen bij
te staan met raad en daad en hij deed het op
zo'n eenvoudige manier dat hij spontaan de ge-
negeheid en de sympathie wist te winnen van
allen die het geluk hadden met hem mee te wer-
ken ook in de bond van de gepensioneerden
en oudstrijders.

Vooral was hij een gelovig man met een vurige
liefde tot God en zijn kerk. Zovele jaren heeft
hij als zanger de kerkelijke diensten opgeluisterd.
Als trouwe vereerder van O. L. Vrouw had hij een
grote voorliefde voor O. L. Vrouw van Halle. En
zij zal hem dan een steun en een kracht geweest
zijn vooral in de dagen van lijden en pijn.

Mijn goede echtgenote, mijn innigste dank voor
uw trouwe liefde en zorg buitenmate. Zo gaarne
was ik nog jaren bij U gebleven. Wees sterk en
moedig door uw godsvertrouwen. Op deze tijde-
lijke scheiding volgt een nooit-eindigend weer-
zien.

Lieve kinderen en kleinkinderen in leven, lijden
en sterven zijt gij mijn vreugde, troost en steun
geweest. Ik blijf van u houden, blijf voor moeder
zorgen.

Beste zusters, familieleden en vrienden, om uw
vele attenties van genegenheid dank ik u oprecht.
Laten we ons in liefde en gebed één weten over
alle grenzen heen.

O. L. Vrouw van Halle, bid voor hem.