

«Zalig de dienaar die de Heer bij zijn komst wakende vindt».



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

EMIEL DE PESSEMIER

geboren te Zegelsem, de 25 november 1877, en er kristelijk overleden, de 29 november 1965, gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken en stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen «in het stervensuur».

Na een gezegend leven van 88 jaar, een leven van stille eenvoud, van toewijding en voorbeeldige plichtsbetrachting, van grote arbeidszaamheid, is de duurzame overledene naar de Heer gegaan, naar de Verlosser die ons toeroept: «Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven».

(Joan. XI. 25-26)

«Gezegend zij God, de Vader van onze Heer Jezus-Christus, die ons, in zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van Jezus-Christus uit de doden, heeft opgewekt tot een nieuw leven dat voor ons is weggelegd in de hemel.....»

(1 Petr. 1, 3-4)

De duurzame overledene heeft zijn schoonste mannenjaren doorgebracht in een tijd dat hard werken zeer gewoon was: hij heeft ook hard en goed gewerkt. Door zijn werk kwam hij niet alleen tot welstand, maar hij wist ook, als een gedoopte kristen, door geloof en liefde zich te verenigen met Christus en aldus aan zijn werk een verlossende waarde te geven. Daardoor werden zijn laatste levensjaren rustig en kalm en zij werden tevens gevoerd door gebed. Tijdens zijn korte ziekte had hij het voorrecht en het geluk meermaals de HH. Sacramenten te mogen ontvangen. Toen hij voelde dat zijn levenskrachten verdwenen, vroeg hij zelf, enkele uren vóór zijn afsterven, nog eens die troost- en genademiddelen te mogen ontvangen. Aldus werd hij onmiddellijk voorbereid op de overgang naar het eeuwig geluk en de eeuwige glorie.

*Duurbare broeders en zusters, wij hebben samen gelukkige jaren doorgebracht; ik dank u om uw gene- genheid, maar vooral ook om de beste zorgen waarmee gij mij hebt omringd in mijn nood; ik reken nog verder op uw gebeden. **Beminde bloedverwanten en vrienden,** vaart wel en gunt mij nog een plaats in uw gebed.*

Jezus, Maria, Jozef!

De vier akten.

De Families DE PESSEMIER en DE COCK

DANKEN U

voor uw gebeden

en voor uw meevoelen in hun rouw.

Van Nedervelde — Elst