



In dankbare herinnering aan

DE HEER

Emiel De Pessemier

echtgenoot van Mevrouw
Anna LEYTENS

geboren te Nederbrakel op
11 december 1919 en godvruchtig
thuis overleden in familiekring op
12 december 2008, gesterkt door
de gebeden van de H. Kerk.

Anna LEYTENS, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind,

De families DE PESSEMIER - SERLIPPENS
en LEYTENS - HAEGEMAN,

danken u oprecht voor de blijken
van medeleven.

*Je sloot zo vaak
met zachte vingertoppen
onze kinderogen
voor de nacht*

*en wij sliepen
een krans vergeten uren
zonder angst*

*nu sluiten wij
je moegeleefde ogen
voor de nieuwe dag
je slaapt een sterrenkrans*

*van eeuwigheid
je slaapt je lichaam
eindeloos dicht*

wij dragen je open uren

MDP

Namis in de decanale kerk Sint-Pieter
te Nederbrakel op vrijdag 30 januari
2009 om 18.30 uur.

Uitvaartverzorging Geert - Brakel.