

Uit de diepten roep ik tot U, o God
Hoor de stem van mijn smeken.

Wil in uw gebed gedenken die ziel van

MEVROUW

EMMA DE PESSEMIER

dochter van wijlen

Kamiel en Adelaide De Pessemier-Lapaeye

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 15 november 1907 en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 3 augustus 1992, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden
St.-Goriks-Oudenhove.

De families DE PESSEMIER en LAPAEGE,

danken U voor de gebeden en deelneming
in de rouw.

We danken U, Heer
voor deze vrouw
die ons zo dierbaar is
en die nu is weggegaan
uit onze wereld.

We danken U
voor alle vriendschap en liefde
die van haar is uitgegaan
en voor de vrede die zij heeft gebracht.
We danken U
omdat zij het lijden
zo diep en schoon heeft aanvaard.

We bidden U
dat alles wat ze deed in stille
offergave ten goede mag komen
aan hen die ze achterlaat.

We bidden U
dat wij, die met haar verbonden waren
omwille van haar dood
dieper met elkaar verbonden mogen zijn.
En mogen wij in die samenhang
en in alle vriendschap en vrede op aarde
de belofte herkennen
dat gij ons in de dood getrouw zult zijn.
(Vrij naar H. Oosterhuis)

En gij allen, vrienden, heb dank voor Uw
liefdevolle zorgen en toewijding.
Ik bid voor U bij de Heer.

Beste familieleden en mijn vele beste vrienden
door die vele grote of kleine attenties van liefde
en oprechte genegenheid wil ik u van harte
danken; ze waren voor mij steeds een opbeu-
ring en een troost vooral wanneer het moeilijk
was. Vaartwel gij allen en tot weerziens en
blijft mij ook indachtig in uw vrome gebeden.

O.-L.-Vrouw van Smarten, bid voor haar.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem