

O Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen. (Nav. X.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Ernest DE PESSEMIER

Echtgenoot van Mevrouw Alice VAN PEVENAEGE

Geboren te Elst de 25 Februari 1902 en er
overleden de 19 Juli 1955.

Gezalfd met het H. Oliesel.

De gezondheid is maar 'n ijdel woord, het le-
ven slechts 'n droom, het geluk hier op aarde
van korte duur.

Alles is ijdelheid, behalve God beminnen en
Hem alléén dienen. (Thomas a Kempis)

De achtbare overledene was 'n eenvoudig en
vlijtig man, 'n getrouwe echtgenoot en 'n be-
zorgde huisvader, die zich noch arbeid noch
moeite spaarde om zijn kinderen 'n beter
bestaan en 'n verzekerde toekomst te be-
zorgen.

Sinds lang vocht hij zwijgzaam tegen de kwaal
die zijn lichaamsgestel ondermijnende, met onder-
werping aanvaardde hij de schikkingen van God
op wie hij zijn hoop stelde.

Moge hij nu zijn oneindige barmhartigheid on-
dervinden en deelachtig worden aan het eeuwig
geluk.

Bemide echtgenote, vroeger dan wij dachten
is het uur van scheiden geslagen, maar troost
U en betrouw op de Heer.

Mijn duurzame kinderen, helpt elkander en
weest de steun van moeder, dan zult gij goed
varen en gelukkig zijn.

Bidt voor mij in de H. Mis en thuis, zo blijven
wij verenigd in God.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families DE PESSEMIER, DE VLEES-
CHOUWER, VAN PEVENAEGE en DE
VOS,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Van Nedervele, Elst,