



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Eugeen Depessemier

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Thérèse VAN WIJMEERSCH,

geboren te Nederbrakel op 30 september 1897 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel op 9 januari 1972, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste in de oorlog 1914-1918.

Het gewichtigste ogenblik in het leven van de mens is zijn stervensuur. Sterven is de grootste daad voor elke mens, en geen offer of moeilijkheid in het leven zal voor de mens zo zwaar zijn.

Voorzeker heeft onze duurzame overledene nachts ruim zijn moeilijkheden in zijn leven gekend. Reeds sinds zovele jaren werd hij getroffen door een verlamdende kwaal. Dank zij geneeskundige verzorging en niet in het minst dank zij de genegen zorgen van zijn dierbaren mocht hij toch nog genieten van een schone oude dag.

Moge de goede God hem nu schenken eeuwige rust en vrede.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U voor uw genegenheid en uw verduuldige zorgen. Ik dank U en nu vraag ik U voor mij te bidden opdat God zich voor mij barmhartige God zou tonen.

Beste vrienden en geburen, ook U wil ik danken voor uw vriendelijkheid en uw dienstvaardigheid. Denkt ook gij nog af en toe eens aan mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families DEPESEMIER,
VAN WIJMEERSCH,
SCHAMP,
VAN TWEMBEKE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel