

*Ik kan het niet begrijpen  
geen lach meer, geen woord meer  
niets  
niets dan grote stilte.  
Wie zal het ooit begrijpen.*



Aandenken aan

DE HEER

## François Depessemier

Geboren te Opbrakel op 11 december 1950 en  
thuis overleden te Zottegem op 12 maart 2001,  
begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie  
van de H. Kerk.

---

De families  
Depessemier, Van Grootenbrulle,  
Van de Mergel en Willems  
danken u om de blijken van  
deelneming in hun rouw.

Wanneer iemand zo plots uit ons leven wordt gerukt kunnen we niet onder woorden brengen wat er in ons omgaat. Hij kon van het leven genieten en zag er de positieve kant van. Maar hij deelde ook graag zijn visie met anderen. Maar de laatste maanden was je veranderd, je was niet meer dezelfde.

Lieve papa, jij was mijn grote vriend. Met mij spelen, dat zal ik missen, samen op stap naar het speelplein; ik had dit graag met jou, papa, nog lang willen doen, maar dat is nu allemaal voorbij. Papa, ik zal je nooit vergeten.

Kilian, van uit de hemel zal papa over jou waken en ooit zien we elkaar terug.

Sonja, Carine, An, Suzanne, Martine, draag zorg voor Kilian.

