

Gedenk, o mens, dat gij stof zijt  
en tot stof zult wederkeren.



**GEDENK IN UW GEBEDEN**  
de Heer

**Georges, Emiel, Jozef**  
**DE PESSEMIER**

geboren te Zegelsem op 8 maart 1904 en  
godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouwe-  
ziekenhuis te Oudenaarde op 12 februari 1975,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Gepensioneerden

Op Aswoensdag, dag waarop wij ernstig  
aangespoord worden het niet tot later uit  
te stellen om ons gemeend en van ganser  
harte tot God te bekeren, is onze dierbare  
voorgoed het nieuwe leven ingegaan door  
God beloofd aan hen die zich oprecht tot  
Hem hebben gekeerd.

Hij was een van die eenvoudige mensen  
die hun geluk vinden in hun dagelijks werk  
en hun liefdevolle omgang met de medemen-  
sen. Hij was een ietwat eenzellig man die  
toch vreugde kon zaaien rondom zich en men  
graag in zijn gezelschap had. Een ongenees-  
lijke kwaal werd hem als een zwaar kruis  
op de schouders gelegd. Maar verduelig heeft  
hij zijn lijden gedragen. Moge de Heer hem  
nu voorgoed Zijn geluk schenken.

Geliefde zusters, broers en familie, ik  
dank u voor de genegenheid die ik van u  
heb mogen ondervinden. Vergeet mij niet  
in uw gebeden.

Gij allen die mijn vrienden zijt, bidt voor  
mij. Tot weerziens.

Heer, wij bevelen U de ziel aan van uw  
dienaar Jozef; moge hij, gestorven voor de  
wereld, leven bij U; en wat hij tijdens zijn  
aardse leven uit zwakheid heeft bedreven,  
wil dat in uw grote barmhartigheid uitwissen.

De families DE PESSEMIER-MASTELINCK,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel