



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**Ghislain DE PESSEMIER**

echtgenoot van Mevrouw  
Marie-Claire MATTHIJS

geboren te Nederbrakel op 26 mei 1946  
en thuis in familiekring overleden  
op 4 maart 1997,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

De families :

**DE PESSEMIER - DELCOURT  
MATTHIJS - MARROYEN**  
danken U oprecht voor de blijken  
van medeleven.

Lieve man,

Na jaren gelukkig samenzijn, maar veel te vroeg, kwam er een zeer zware periode voor ons aan.

De ziekte waar je zo moedig hebt tegen gestreden, heeft ons dan toch uit elkaar gehaald.

Je was een man van weinig woorden, en toch door eenieder geliefd. Je wekelijkse kaartingen met vrienden waren een vaste waarde in je leven geworden.

We zullen je missen, vader, opa, we hadden je zo graag nog lang bij ons gehad, het heeft echter niet mogen zijn.

Nu laat je een grote leegte na, je tuin die zoveel voor jouw betekende, jouw plaats aan tafel....In gedachten zal je altijd in ons hart blijven bestaan.

Rust nu zacht, moge God u in Zijn eeuwig geluk laten delen.

Dank aan hen, die Ghislain kwamen opbeuren.  
Gedenk hem in uw gebeden.

Namis op vrijdag 21 maart 1997 om 18.30 uur  
in dekanale kerk Sint-Pieter te Brakel.

---

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A.. RAOUL, Brakel