

Dat de zielen der overledenen door de barmhartigheid Gods in vrede rusten.



**Bidt voor de zielernst van Mijnheer
Gilbert, Ghislain De Pessemier
weduwenaar van Mevrouw
Marie, Emelie De Meyer**

geboren te Michelbeke, 11 januari 1899,
en er in de Heer ontslapen 23 oktober
1975. Gesterkt door de ganademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Bij het sterfbed van de dierbare overledene, kunnen vele troostvolle gedachten ons bezielen.

Wij willen eerst dankbaar zijn. Dankbaar voor dit leven dat voor zo velen een zegen is geweest, en liefdevol met schone medemenselijkheid werd geleefd. Dankbaar ook tegenover God, de Gever van alle goed. Dankbaar tegenover elkaar, omdat vader voor ons een bindteken van wederzijds begrip en verstandhouding is geweest, die vooral de laatste dagen, rond zijn sterfbed zo duidelijk naar voor is gekomen.

Het is goed kinderen te hebben, en te ondervinden dat ze wederliefde en grote zorgzaamheid weten op te brengen voor hun ouders. Ook daarvoor zij dank gezegd.

Wij willen ook zeggen hoe dit ogenblik

van het afsterven van vader voor ons een gelegenheid is om hoopvol de toekomst te zien, en wij willen belijden dat wij geloven in de eeuwigheid van de mens. Wij geloven dat Kristus ons heeft verlost uit ons in onszelf opgesloten mens zijn, en ons de Geest, dit wil zeggen de goddelijke Levensadem heeft gegeven die onderpad en belofte is. Onderpad en belofte van onze verbondenheid in het lot dat het lot van Kristus zelf is, zekerheid te delen in Zijn verrijzenis.

Daarom ook is deze dag, hoe treurig het scheiden van onze geliefde vader ook moge zijn, als een nieuwe dag van nieuw leven.

Met de dierbare overledene zullen wij ons verbonden weten in de Heer. Onze kinderlijke liefde voor hem zal voortleven, en voor ons zal hij niet voorbij zijn, maar ook nu zijn.

Wij willen hem gedenken in diep geloof, en biddend weten dat de Heer hem heeft opgenomen in Zijn Rijk, waar hij als gedoopte en gelovige reeds heeft toebehoord in zijn aards bestaan.



De families :
De Pessemier, De Meyer, Pandelaere en
Theunissen,
danken U voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.