

Geloofd zij Jezus Christus !



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Gilbert, René DE PESSEMIER

Zoon van wijlen **Camiel** en **Marie-Adelaïde
LAPAEGE**

geboren te St. Goriks-Oudenhove op 29 maart
1903, en godvruchtig overleden te Zottegem,
kliniek St. Elisabeth op 24 augustus 1969, ge-
sterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de confrerie van de H. Barbara en
van de C.O.O.

De rechtvaardige wordt aan onheil ontrukkt en
gaat heen in vrede ; hij gaat op zijn rustplaats
rusten, hij die de rechte weg heeft bewandeld.
(Is. 57, 1-2)

Zalig de doden, die in de Heer sterven ; van
nu af zegt de Geest zullen zij uitrusten van
hun zorgen.

De duurzame overledene was de trouwe en
eenvoudige dienstknecht des Heren. Zonder ver-
pozen heeft hij uit Gods handen dagelijks de
taak aanvaard, die hem gans zijn leven vreugde
en voldoening heeft geschonken. Hij is de be-
loning bij Onze Lieve Heer gaan ontvangen en
de rust der eeuwige gelukzaligheid.

Mijn duurzame broeders, zusters, familiele-
den en vrienden, gedenk mij in uw gebeden,

want hoe ook van mekaar gescheiden, we
blijven één in de familie Gods, in de gemeen-
schap der kinderen Gods, we blijven door onze
offers en gebeden mekaar een hulp en troost.

Mijn Jezus barmhartigheid !



De families DE PESSEMIER en LAPAEGE,
ten zeerste getroffen door Uw bliken van
medeleven in hun rouw, bedanken.

Drukk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem