

O, man gij stond mij naarstig bij ;
dat God uw hulp en troost nu zij !



In Gods Vaderhanden en in uw gebed
bevelen we de ziel van

MEVROUW

Gorgina, Leonia DE PESSEMIER

echtgenote van de Heer
ALBERT DE STAERCKE

geboren te Zegelsem op 21 november 1913 en
godvruchtig overleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 1 oktober 1992,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden

De wegen van de Heer zijn zeer verscheiden
en op velerlei wiizen doet Kristus zijn ontmoeting
met de kinderen van zijn vader. Op haar
lijdensbed is Gorgina geheelt geweest, onbe-
weeglijk als de Heer aan het kruis. Haar zijl
was gelouterd in het vuur van de lange beproe-
ving.

Met een uitzonderlijk geduld en een bewon-
derenswaardige zachtmoedigheid heeft zij jaren
lang haar leed gedragen, haar leven was een
aanvaarden en een opdragen van haar lichaam.

In geloof en offervaardigheid vond zij noch-
tans troost en sterkte om toch blijmoedig te zijn.
Haar godsdienst was voor haar geen ijdel woord:
zij beleefde haar geloof. Daar vond zij de op-
beuring en kalme berusting in haar diep be-

proefde ziel : daar putte zij de eenvoud, haar
geduld, haar omgang met de mensen, daar leer-
de zij te kunnen lijden, zonder andere te doen
lijden, daardoor was zij een lichtend voorbeeld
voor ons allen.

Haar echtgenoot heeft zijn zwakke en mach-
teloze vrouw verzorgd en bijgestaan, dag en
nacht, gedurende zovele jaren, zonder moe te
worden, wat een vertroosting moet het zijn, voor
een ziek mens, onophoudelijk zoveel daadwer-
kelijke liefde van zijn naastenliefde te onder-
vinden.

Albert, mijn leed hebt gij meegedragen, het
werd er lichter door, dank voor uw toegewijde
zorgen, " God zegene u, God beware u "

Beminde kinderen en kleinkinderen hebt dank
voor uw kinderlijke, allertrouwste liefde. Wees
niet al te bedroefd, ik ben in vrede. Kijk naar
mijn leven, ik heb mijn best gedaan voor iedere-
en, neemt daaruit alles wat goed is en over-
weeg dat bij u zelf. Vergeet mijn tekorten en
gebreken.

Familieleden, geburen, verpleegsters en allen
die mij enigzins wel hebben gedaan, weet dat
ik u dankbaar ben.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

H. Maria, troosteres der bedrukten, bid voor ons.

**De families DE PESSEMIER, DE STAERCKE,
MACHTELINCKX en DE BOCK,**

zijn U dankbaar voor uw blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.

Begr.-Crem. bvba Raoul, Brakel - 055/422449