

De dood is het einde van de arbeid, de beloning van onze beproeving, de kroon van ons strijden.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Henri DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw
Maria-Charlotte FOUBERT,

geboren te Elst de 7 maart 1889 en er
godvruchtig overleden de 24 oktober 1960,
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918.

Dag en nacht heeft deze dierbare overledene voor het welvaren van zijn huisgezin gearbeid, onvermoeid en met taaie volharding: zo nochtans dat, benevens zijn rusteloos zwoegen, christene deugd en plichtsvervulling hem steeds voor ogen stonden.

Op een gezegende ouderdom trof hem de dood als een kroon op dat werkzaam en rechtvaardig leven; met de zoete vertroosting, echte christene deugden tot erfdeel aan zijn kinderen te hebben overgelaten.

Hetgeen wij op aarde te lijden hebben gaat voorbij en eindigt: hetgeen wij van U zullen ontvangen, o Heer, zal eeuwig duren. (H. Augustinus)

Beminde echtgenote, dierbare kinderen en bloedverwanten ik dank u om

de liefde en genegenheid; blijft mij indachtig in uw gebeden, opdat de Heer mijn ziel in barmhartigheid ontvange.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.



De families DE PESSEMIER, FOUBERT,
DE VLEESCHAUWER en VAN DE MER-
GEL,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst