

" Bij het kruis van Jezus.. stond zijn MOEDER..



Bidt voor de ziel

van Mijnheer

HENRI DE PESSEMIER

Echtgenoot van Mevrouw

IRMA VAN DE MERGEL

geboren te Nederbrakel de 6 Januari 1881 en godvruchtig overleden te Elst de 12 November 1950. Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden, Lid van de Confrerie van het H. Hart. van het H. Sacrament en van al de godvruchtige verenigingen der parochie.

OUD-STRIJDER 1914—18.



Er komen harde dagen in het leven van een mens.. En de meest pijnlijke uren zijn wel deze, waarop één van onze duurbaren ons wordt ontrukkt. Zo radeloos kan de beproeving en het lijden ons dan slaan, dat we niet kunnen geloven dat het wáár is, wat ons overkwam.

Gelukkig dat er op die momenten iemand is—naast den troost van goede geburen.— die zijn hand legt op de schouder van hen die het hart doorstoken werden van pijnen. ..: JESUS! DIEZELFDE die bij het afsterven van Lazarus, naar diens zusters Martha en Maria toegegaan is om het lijden met hen te dragen.

"Jezus, wat een troost te weten dat ook uw leven getekend is geweest met een groot kruis... Leert Gij ons niet dat God zijn beste vrienden het meest beproeft? Wees aanwezig, speciaal deze dagen, bij die moeder die haar steun moet missen en bij deze familie die zucht onder het leed.. en spreek hier opnieuw dat woord dat nieuwe hoopbracht ook bij het graf van Lazarus "IK BEN DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN" ..

Laat ons allen van dezen mede parochiaan onthouden dat hij een vurig christen was en een goeden en bezorgden vader, die zeer oprecht bekommerd was om het geluk van de zijnen. Leren we van hem vooral de dienstvaardigheid en de goedheid jegens anderen. Allen die hem hebben gekend weten hoe hij er zijn grote vreugde in vood zijn mede mensen te kunnen helpen.

Dierbare Echtgenote, ik ben gestorven en toch leef ik nog! Uw geloof hierin, zal uw troost worden. Wij zijn niet zó ver van elkander als gij denkt! Ik dank u zeer oprecht voor uw zorgen en uw bewonderenswaardige toewijding voor mij — ik zal het u vergoeden door mijn gebed!

Mijn beminde kinderen, ook u zeg ik dank voor de opbeuring die gij mij bracht in mijn ziekte, wees nu voortaan, in mijn plaats, de steun van uw goedmoeder. "God zegene en beware u!.. Dit is het kruisje van uit den hemel voor heel uw verdere leven! Dierbare bloedverwanten, familie, vrienden en bekenden— ik bid voor U-vergeet ook gij mij niet.

Mijn beste vrienden-oud-strijders, vergeeten we mekaar niet, mocht gij, — die eens met mij om den vrede hebt geleden en gestreden,—in den hemel, met uw overledene makers dec. "Eeuwigen Vrede.. beleven!

Tot weerziens.. eenmaal, in een onuitprekeluk Geluk,— bij God—!

Mevr. Henri DE PESSEMIER, geboren
Irma VAN DE MERGEL;
Mejuffer Paula DE PESSEMIER;
Mr & Mevr, Louis DE PESSEMIER-
MANSENS;
De Familiën DE PESSEMIER, VAN DE
MERGEL, ROMAN, DE VOS;

BEDANKEN.

Uitg. Van Der Stichelen Albert. Koster, Elst.