



Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Henriette De Pessemier

weduwe van de heer

Michel Van Lierde

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 18 augustus 1930
en godvruchtig overleden te Zottegem in het
A.Z. Sint-Elisabeth op 25 juli 2008,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Daniël en Sylvie Van Lierde - Fosse,
Davy en Nancy Van Lierde - De Witte,
Flore en Clee,
Fee Van Lierde,
danken u voor de blijken van medeleven.

*Brief geschreven door Henriette,
die we thuis op de schouw vonden.*

5 jaar geleden is mijn man gestorven. Ik had mij teruggetrokken in mijn huis, de deuren en ramen dicht. Niet alleen uit angst voor wat mijzelf zou kunnen overkomen. Maar je herkent ook wat mensen doen als ze een geliefde verloren hebben, ze trekken zich terug in hun huis. Ze vinden het moeilijk om anderen onder de ogen te komen, op die plaatsen waar je voorheen met zijn tweeën was. Die plaatsen roepen herinneringen op die zo'n pijn doen. Je komt mensen tegen die je vragen hoe het met je gaat. Je kunt er niks over vertellen, want je bent toch zo kwetsbaar. Bij een definitief afscheid trekken mensen zich terug in hun huis en zichzelf...

Henriette

Ik verlaat diegenen van wie ik hield, om diegenen te ontmoeten die ik heb liefgehad.

Sinn

Begr. Van Vyle - Lottegem

