

« Haar ziel stijg'op, ten hemelhuis,
Waar reeds de Heer haar tegenloeg,
Toen zij, gebukt nog onder 't kruis,
Zijn hulp en redding vroeg ».



TOT VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW
HORTENSE DE PESSEMIER

echtgenote van de heer
FLORENT DE BACKER

geboren te Elst, de 19 november 1889 en
aldaar godvruchtig overleden, de 5 december
1968, tijdig bediend met de HH. Sakramen-
ten der zieken.

De dierbare overledene was één van die
eenvoudige christen mensen, waarover geen
heldenboek verhaalt, maar die de Heer heeft
ingeschreven in het boek des levens.

Wie beter dan haar kinderen en kleinkin-
deren, mochten haar liefde en goedheid waar-
deren.

Moedig en werkzaam wist ze zich steeds
door het lijden en de moeilijkheden van het
leven heen te werken. Daartoe vond zij de
kracht in haar diep-christelijk geloofsleven.

Zalig de mens die de beproeving door-
staat, want wordt hij beproefd, dan zal hij
de kroon van het leven ontvangen, die God
beloofd heeft aan hen die Hem beminnen.

Beminde echtgenoot, kinderen, kleinkin-
den en familie, ik dank U voor het geduld
waarmee gij tegenover mij zijt opgetreden.
God lone U om uw zorgen, toewijding en
innige genegenheid.

Gij allen, die mij genegen waart, gedenkt
mij in uw gebeden.

Wil nu de vier akten bidden.

De families
DE BACKER-DE PESSEMIER,

**danken U oprecht voor uw gebed
en medeleven.**