

*"Kom, gezegende van mijn Vader,
en ontvang het Rijk dat voor u gereed is
vanaf de grondvesting van de wereld." (Mt.25,34)*



In een dankbaar hart houden wij de
gedachtenis levend van

DE HEER

Hubert DE PESSEMIER

Echtgenoot van Mevrouw
Alice Ghijs

Geboren te Zegelsem op 25 januari 1923 en
godvruchtig thuis overleden op 13 juni 1997,
in extremis gezalft met de H.Olie der zieken.

Om uw medevoelen en meebidden danken U:
zijn echtgenote Alice Ghijs, kinderen, klein-
kinderen en de families:

DE PESSEMIER - POT - GHIJS - LATEUR

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL TEL: 055/42 24 49

Lieve vader,

Wij hebben met u geleden,
gebeden en gestreden,
onnoemelijk was uw lijden
de laatste maanden van uw bestaan.
Gans uw leven was een zorg voor ons
nu hebben wij voor u gezorgd.
Uw laatste wens was :
laat mij vrij,
zo vrij als een vogel, in mijn dromen
dan kom ik terug bij u, in de bomen.
Wij zullen op u wachten
en u terug zien, in elke bloem, in ieder blad
in ons tuintje waar wij zo gelukkig waren.
Uw rust hebt gij nu gevonden
nu leeft gij verder in ons hart.

Heer, wij danken U
voor al het goede dat Gij en vader
ons gegeven hebt.

Namis op zondag 14 september 1997 om
9.30 uur in de parochiekerk Sint-Sebastiaan te
Michelbeke