

Geloofd zij Jezus Christus. Amen



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Jan DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw
Jenny VANOVERSCHELDE

geboren te Nederbrakel op 26 februari 1886 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen op 27 september
1964, gesterkt door de HH Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Niemand weet waar, hoe en wanneer hij zal
sterven. Zo is het best voor de gerustheid in het
leven. Daarom moeten we ook, zeker wanneer
men oud is gaan worden, de vermanende woorden
van de Heer indachtig zijn: de dood komt
als een dief in de nacht. We zullen in de eeuwig-
heid zijn, wat we van onszelf gemaakt hebben in
de tijd.

Na een leven van naarstige arbeid, heeft de
duurbare overledene een rustige oude dag mogen
belevén. Hij sloot zich niet op, maar in vriende-
lijke bezoeken ging hij wel bij kennissen om ook
daar het ouder worden te doen aanvaarden, met
steeds die gedachte voor ogen: dat Gods wil ge-
schiede. Vrienden zijn gegaan, nu is hij ook bij
de Heer gevraagd. Hij mocht terugblikken op een
verdienstelijk, kristelijk leven.

Duurbare echtgenote, kinderen & familieleden
hadden we het goed bij elkaar toen ik nog goed
gezond was, we bleven het goed hebben, toen
ik zorgen nodig kreeg. Want die hebt ge
gegeven met een steeds mij omringende genegen-
heid. Ik dank U voor alles. Blijft mij steeds
indachtig in uw gebeden en tot weerziens in de
hemel.
Mijn Jezus Barmhartigheid.



Mevrouw Jan DE PESSEMIER
Heer en Mevrouw Albert DE PESSEMIER-GABRIELS

De families

DE PESSEMIER
VANOVERSCHELDE
VANDER LINDEN
SNICK

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.

druk. colpaert-vanoverschelde