

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van

### Jozef Alfons DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel, op 23 November 1878 en er  
godvruchtig overleden op 15 September 1951,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

---

De doden zullen in Christus opstaan; en zo  
zullen wij altijd met de Heer wezen. Welaan, dan,  
vertroost elkander met deze woorden. Ap. P.

Ik hoorde een stem van de Hemel die zeide: zalig  
de doden die in den Heer sterven. Van nu af reeds,  
zegt de Geest, zullen zij rusten van hun arbeid want  
hunne werken volgen hen. Boek der Op.

Hij was eenvoudig, vreesde God en week af van  
het kwaad (Job.) Ik ben ziek geworden en er was  
niemand die mij helpen kon. Een gloeiend vuur  
heeft mij verteerd en uren vol van de bitterste kwel-  
ling heb ik doorstaan. Gij hebt mij, o mijn God,  
door het vuur van het lijden beproefd, noor uw  
kruis verhoop ik barmhartigheid en genade in den  
Hemel.

Gelukkig zij die in alle dingen het einde aanschou-  
wen, de voorschriften van hun heilige godsdienst  
getrouw blijven, onderhouden en er ten allen tijde  
hunne levenswijze en hunne zeden naar regelen.

Beminde familieleden en vrienden, dierbare zus-  
ters die mij met grote toewijding hebt verzorgd, mijn  
dank gaat naar U, ik was gelukkig in uw heilzame  
omgeving te kunnen sterven. Blijft mij indachtig in  
uwe gebeden, ik zal U ook niet vergeten bij de  
Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
300 dagen afl.

O Maria, mijn moeder, bid voor mij. 100 d. a.

---

Drukkerij Vandendriessche-De Vleeschauer,  
Opvolger Paul De Vleeschauer, Nederbrakel,

BEDANKT.

De Familie DE PESSEMIER,