

†

Gedenken wij vroom

DE HEER

Jozef, François, Maria

DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel,
op 12 januari 1895 en godvruchtig in
de Heer ontslapen in de
H. Hartkliniek te Geraardsbergen
op 27 oktober 1971,
voorzien van de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van verscheidene
godvruchtige genootschappen.

Hij was een man die schoon leefde
in stille werkzaamheid en trouwe
plichtsbetrachting, verkleefd aan de
christelijke tradities, en oprecht voor
de mensen.

In alles Gods wil betrachten is de
lijn die door zijn leven liep.

Hij vond vreugde in de schepping,
die hij in lijnen en kleuren weergaf,
in de mensen, wiens gedragingen hij
filosofisch bestudeerde, en in de ar-
beid, waardoor hij ijverig betrachtte
de wereld schoner te maken.

Nu is zijn werk op aarde af; nu
telt voor hem nog alleen - zoals zijn
laatste woord was - „alleen God”. In
kalme berusting is hij ontslapen. Dat
de Heer hem nu zegene.

Gij, die dit leest, vergeet niet, in
uw gebeden aan hem te denken.

Mijn Jezus barmhartigheid!

De families

DE PESSEMIER-SAEYTIJDT,

**danken U voor de blijken van
christelijke deelneming.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel