

« Het lijden van deze tijd kan niet opwegen tegen de heerlijkheid die ons te wachten staat. »  
(Uitvaartliturgie)

+

WIJ BIDDEN VOOR DE ZIEL VAN

## **JULIA DE PESSEMIER**

**echtgenote van de Heer Albert YSEBAERT,**

geboren te Zegelsem op 13 december 1910 en overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 11 oktober 1983, gezalfd met de H. Olie in extremis.

---

Plots en vrij onverwacht is deze dierbare overledene ons ontvallen. Wij wisten dat zij reeds lang beperkt was in haar doen en laten en geplaagd werd door lichamelijke kwalen.

Haar leven werd getekend door mooie en gelukkige dagen, maar vooral door zorgen en tegenslagen. Zestien jaar heeft zij met veel liefde en geduld gezorgd voor moeder en haar in haar ziekte bijgestaan zo goed zij kon. De pijnlijke ziekte en het vroegtijdig heengaan van haar enige schoonzoon betekende voor haar een groot verlies en een zware beproeving.

Zij was een goede echtgenote en dierbare moeder, steeds bezig en vol ijver voor haar gezin en voor haar kleinkinderen.

Zo lang zij kon ging zij regelmatig naar de kerk en vervulde zij trouw haar kristelijke plichten.

Haar heengaan doet ons pijn en wij zullen haar echt missen. Doch over de grenzen van de dood blijven wij met haar verbonden en zal zij verder voor ons zorgen.

Dankbaar nemen wij afscheid en willen wij haar verder gedenken in ons dagelijks gebed en onze zondagmis.

Dat zij nu ruste in vrede.

Namis : zaterdag 3 december 1983 te 19 u.

De families :

DE PESSEMIER, YSEBAERT,  
CAPIAU, MASTELINCK,

danken U.

---

Begrafenissen Raoul, Marktplein, Brakel  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel