

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!

Gedenk in uw gebed de ziel van mijnheer

## **KAMIEL DE PESSEMIER**

weduwnaar van mevrouw

### **Maria De Smet**

geboren te St.-Maria-Lierde op

5 november 1878 en zacht in de Heer

ontslapen te St.-Martens-Lierde op

24 juni 1968, gesterkt door het sakrament  
der zieken en de pauselijke zegen in het  
stervensuur.



De familiën De Pessemier, De Smet,  
Quina en Vekeman,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Drukkerij DE VOS - St.-Martens-Lierde

Dit is het einde van een langdurig aardse leven en het begin van een eindeloze eeuwigheid. Eenvoudig en stil, vriendelijk en gediensstig, vol ijver en werkgeest ging hij door het leven om het de zijnen goed te maken hier op aarde. Zo volbracht hij de levensopdracht die de Schepper hem had meegegeven. Zijn zorg, zijn vreugde en zijn trots waren zijn talrijke klein- en achterkleinkinderen, die zijn ouden dag kwamen vullen en opvrolijken met hun spel en vriendelijke lach.

Mijn dierbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen, ik dank u om die gulle genegenheid waarmee gij mij hebt omgeven vooral in mijn laatste levensjaren. Blijf mij ook nu verder helpen door uw gebed en de viering van de Eucharistie, opdat de rechtvaardige Rechter mij genadig weze bij het oordeel.

Beste familieleden en vrienden, laat ook uw vrome bede mij helpen om te voldoen aan Gods rechtvaardigheid en in te mogen gaan in de eeuwige vreugde.

Hij ruste in vrede.