

A la mémoire de

Léon DE PESSEMIER

Aujourd'hui nous disons au revoir à quelqu'un qui a marqué notre vie à tous. Tous ceux qui t'ont mieux connu voyaient en toi un homme droit et doux dont le rire et l'humour étaient largement appréciés.

Travailler, servir, aider, prendre soin des autres, soutenir discrètement mais efficacement, conseiller et agir, telles étaient tes devises.

Toute ta vie, tu t'es intensément préoccupé de ton foyer.

Ton épouse était tout pour toi, vous vous êtes aimés si fort et en 40 ans de mariage, vous vous êtes admirablement épaulés dans les joies et les peines du quotidien.

Tu resteras pour nous tous un exemple de courage, de volonté et de joie de vivre. Ton départ rendra notre vie plus difficile mais nous te promettons de rester fidèles aux principes et aux valeurs que tu nous as enseignés.

Toi, qui étais un chrétien convaincu, un témoin vivant du Christ sur terre, nous te demandons de continuer à prier pour nous tous.

C'est une joie pour nous tous d'avoir connu un homme aussi bon. C'est une profonde tristesse de perdre un être aussi généreux. Cela nous donne force et courage de savoir que tant de gens nous entourent, nous comprennent et nous témoignent leur amitié.

Dankbaar aandenken aan

Léon DE PESSEMIER

Vandaag nemen we afscheid van iemand die voor velen onder ons iets betekend heeft. Iedereen die het geluk had Léon van nabij te kennen, erkende in hem een zachtmoedig en rechtschapen man. Zijn visie op het leven en mensen ging diep, doch met een kwinkslag en veel humor.

Werken, dienen, helpen, zorgen, stille maar krachtige stuin, raad en daad, niets ontzag hij zich, diep geboren in Gods voorzienigheid.

Zijn leven was een leven van zorg om zijn gezin. Zijn echtgenote betekende alles voor hem : zij hadden elkaar lief en in 40 jaar hebben ze in goede en kwade dagen elkaar prachtig gesteund.

Hij zal voor ons allen een voorbeeld blijven van wijskracht, moed en levensvreugde. Jouw heengaan, vake, zal het leven voor ons allen, moeilijker maken. We zullen elkaar helpen en steunen en verder werken in de geest en de richting die jij ons hebt aangeleerd.

Jij, die zo'n diep gelovig man was, die niet zozeer van uiterlijkheden hield maar bij wie geloof en leven samenvielen, blijf voor ons allen bidden.

Het scheidt vreugde een goed mens ontmoet te hebben. Het brengt droefheid een goed mens te verliezen. Het geeft sterkte en troost te weten dat er mensen naast ons staan vol begrip en vriendschap.