

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Lodewijk, Emiel DE PESSEMIER

weduwnaar van Mevrouw Zoë, Marie De Cubber.

Geboren te St.-Martens-Lierde op 10 mei 1914
en godvruchtig thuis overleden in familiekring
op 26 juni 1992, voorzien van de HH. Sakramenten
der zieken.

Na een korte, maar fatale ziekte is er een einde
gekomen aan het leven van deze goede man.
Schoon was zijn leven, omdat hij terug kon
blikken op een leven van zorgen en werk, van
liefde en toewijding, van edelmoedigheid en
opoffering.

Alles heeft hij gedaan voor het geluk van zijn
vrouw en kinderen. Daarom werd hij bemind door
allen die hem kenden.

Thans is hier op deze wereld zijn taak volbracht
van kommer en zorg en is hij dezelfde weg van
eeuwigheid gegaan als zijn echtgenote.

Zijn dood bedroefd ons, maar zijn gedachtenis
zal altijd aangenaam blijven.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor
de goede zorgen waarmee gij mij omringd hebt
en verzorgd, moge de beloning van God U
overvloedig zegenen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, nu ga ik mij
verenigen met moeder, om van daaruit blijvend
te waken over jullie. Hou allen uw hart geopend
voor de liefdevolle attenties van anderen. Bewaar
ze in uw hart en geef ze met gulle hand door
aan anderen, dan wordt de wereld rondom U
schoon en goed zoals God dat voor ieder mens
wilt.

Dierbare familie en vrienden, de laatste tijd
hebben we veel rouw gekend. Laat ons geloof niet
verkleinen in die beproeving, maar blijft ver-
trouwen op de Heer die de verrijzenis is en
het leven.

H. Hart van Jezus, neem hem op in uw eeuwige
liefde.

De families

DE PESSEMIER, DE CUBBER,

DE SMET, BERTOUIL.

danken u.

Namis: op maandag 13 juli om 19.30 uur.

Rouwleiding Raoul, Brakel
Druk. Devleesschouwer, Brakel