

Geloofd zij Jezus Christus

†

Tot vroom aandenken aan

DE HEER

Louis DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw
Bertha ROMEYNS

Geboren te Zegelsem op 15 maart 1884
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Brakel-Zegelsem op 27 juli 1975
tijdig bediend met de H. Sacramenten
der zieken.

Hij was lid van
de Gebedsaktie van O.L.Vrouw van Goede Raad
en van de Chr. Bond der Gepensioneerden.

Reeds lang had het overmijdelijke zich aan-
gekondigd. We zochten onszelf te paaien met
de gedachte dat vader een schoon leven en
een gelukkige oude dag had gekend.

- de goede, voorbeeldige, wakende, dienende
echtgenoot en vader, de zachte kracht en de
blijmoedige wijsheid in ons gezin;

- de beproefde vriend, de stille werker, altijd
tijd stipt op post in zijn werk, op post in de zaak
die hij voorstond;

- de dienstwillige en onbaatzuchtige dienaar
vroom zonder franjes, beginselvast en bereid
om bij te springen en goede raad te geven.

In het kleine zo getrouw, zal de Heer hem nu
over het grote de beslissing geven, en hem la-
ten intreden in de eeuwige vreugde, die de
vrucht van de liefde is.

Dierbare echtgenote, een licht op mijn weg
en een verlichting in mijn lasten: heb dank voor
de vele schone jaren, om uw zorgende en trou-
we liefde.

En u ook, mijn zoon, dank ik om hulpvaardige
genegenheid.

Beste familieleden, buren en vrienden, bid
voor mij. De Heer moge ons allen eens hereni-
gen in Zijn heerlijkheid.

O.L.Vrouw, help ons en richt ons.

†

De families DE PESSEMIER, ROMEYNS,
DE COCK, LABBEE
danken U voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.

Druk DE AS - Heistraat 45 - tel (091) 62 70 01 - Oosterzele