

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij
Zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor U en mij.

(A. Van Wilderode).

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Luc DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw

Rosa BRAECKMAN

geboren te Michelbeke op 30 december 1946
en godvruchtig overleden te Ronse in de
Kliniek der Zusters van Barmhartigheid
(Hogerlucht) op 10 april 1993,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Nadat wij als christene mensen de Goede
Week hebben doorgemaakt en ons voorberei-
den op Pasen, is Luc van ons heengegaan.
Hoewel zijn heengaan voor ons niet onvoor-
bereid kwam, doet het veel pijn dat hij er niet
meer is. De laatste jaren van zijn leven waren
voor hem en zijn omgeving een ware kruisweg.
Hij is die weg moedig gegaan ten einde toe.
Wij weten dat Jezus door zijn kruis en ver-
rijzenis de dood heeft overwonnen en daarom
durven wij bidden dat Hij Luc moge binnen-
laten in het land « waar geen pijn, geen rouw
en geen smart meer is, maar waar alles voor-
bij is ».

Niet de duur van het leven telt, maar wel
de inhoud die men er aan geeft : de eenvoud,
eerlijkheid, geduld, begrip en nog zoveel meer.
De kleine dingen die het leven groot maken.
Zo hebben wij Luc gekend en zo zal hij in

onze gedachten blijven voortleven. Zo kende
hij veel vrienden in zijn omgeving : in zijn
familie, op het werk, in het ontspanningsleven.
Bij hem voelde iedereen zich thuis en goed.
Nu alles bloeit van nieuw leven is hij van ons
heengegaan, hij die zoveel hield van zijn gezin,
familie en van zovelen.

Beste echtgenote en zoon Bram, wij waren
toch zo gelukkig met en bij elkaar. Als echt-
genoot en vader was het voor mij de grootste
zorg u te zien lukken. Ik dank u voor uw
liefde en toewijding, vooral mij betoond tijdens
mijn ziek-zijn. Scheiden doet altijd pijn, maar
laat ons hopen en bidden dat wij terug eens
mogen samenzijn in Gods eeuwige Liefde. God
zegene u.

Mijn vader, broers en familie, dank voor al
wat ge in mijn leven betekend hebt. Gij hebt
met mij meegeleefd en meegeleden. Vergeet
mij niet en bid voor mij.

Mijn vele vrienden, dank voor uw vriendschap
en uw steun die ik mocht ondervinden tijdens
mijn ziekte. Bid ook eens voor mij.

Tot allen zeg ik :
Tot wederzien, tot wederzien
al waar het moge wezen ;
na lang of korten tijd misschien
in 't ongekend nadezen. (G. Gezelle).

†

De families DE PESSEMIER, BRAECKMAN,
DE VLEESCHAUWER en COUTUER,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uita. bvba Braeckman - (055) 42 26 24
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 79