



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Lucien, Albert DEPESEMIER

echtgenoot van Mevrouw Yvonne MORRE

geboren te Oprakel op 7 september 1917
en overleden in de kliniek

Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 7 december 1996,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

De families :

DEPESEMIER - MORRE
DECUBBER - MAES

danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis op zaterdag 4 januari 1997 om 17.30 uur.

Rouwl. & Druk w. B.V.B.A. RAOUL, Brakel

In ons huis is het zo leeg geworden, onbezet staat er vaders zetel in de woonkamer, ons oog zoekt hem tevergeefs in de familiekring, vader is niet meer.

Vol dankbaarheid denken we terug aan hem met wie we zo diep verbonden waren. Want Lucien was 'n man om van te houden, fijngevoelig, dienstbaar en ten alle tijde paraat. Hij was nog één van die gelukkige mensen die nog kon zeggen, ondanks alles, dat het leven goed is. Zo was hij ook één van die gelukkige christen mensen die in alles God weten te herkennen en te danken.

Lucien had in zijn echtgenote een ideale partner gevonden, zij begreep hem. Beiden vulden elkaar wonderbaar aan, in hun wederzijdse liefde vonden ze altijd de kracht om door te zetten.

Liefste echtgenote, het afscheid is pijnlijk, maar niet voor altijd. Ik dank u voor uw goedheid voor mij. Moge uw geloof u een licht zijn, in gedachtenis en gebed, in kristelijke hoop die we straks verwachten met kerstmis, de wedergeboorte van de Heer. Ik hoop op een weerzien bij Hem.

Mijn liefste kinderen en kleinkind, die mijn vreugde en mijn trots waart, volgt mijn voorbeeld na. Eén zaak vraag ik u : wees goed voor moeder! Wees voor haar een steun en sterkte. Goede familieleden, vele vrienden en geburen, vaarwel, bidden we voor elkaar tot op de dag dat we weer zullen verenigd zijn in het Hemelse Vaderhuis.

Moeder van Gods Zoon, bid voor ons.