

Ziet de Heer is in de wereld verschenen ;
Hij is gekomen voor het eeuwig heil van alle mensen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEJUFFROUW

MADELEINE DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel op 2 april 1917 en godvruchtig overleden te Sleidinge op 11 augustus 1970, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

„Houdt u allen gereed, want de mensenzoon komt op het uur waarop gij hem het minst verwacht”. Vandaag is een mens nog bij het getal der levenden, en morgen is hij niet meer.

Nu is zij uit dat leven heengegaan. Maar voor de rechtvaardigen is de dood het begin van een zalig eeuwigdurend leven waar alle lijden verdwijnt en alle vreugde en geluk bij God te vinden is.

Beste familie en vrienden, blijf mij indachtig in Uw gebed. Mocht mijn heengaan voor u een stille wenk zijn, om steeds diep christelijk te leven. Want dit kortstondig leven is zeer vergankelijk, en alleen bij God ligt ons aller eeuwige eindebestemming. Bid tot God ; ook ik zal aan U denken en voor U bidden bij de Heer.

Voor uw gebed en bliken van kristelijke deelneming, dankt U de familie van de dierbare overledene.

Begrafenisonderneming J. Vervinckt, Sleidinge

RUTHERFORD SLEIDINGE