



Vroom aandenken aan

Mevrouw

## **MAGDALENA DE PESSEMIER**

echtgenote van de Heer

### **AUGUST PERSOONS**

geboren te St. Goriks-Oudenhove op 17 augustus 1899 en godvruchtig overleden in de kliniek St. Elisabeth te Zottegem op 8 november 1978, gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

---

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :  
August Persoons,

Roger en Francine Van Den Hove-Persoons en kinderen Johan, Ann, Dirk en Kristien,

Armand en Regina De Clercq-Persoons en kinderen Hernick en Anja,

André en Lucie Van Wittenberghe-Persoons en kinderen Ingrid en Sabine,

De families De Pessemier, Persoons, Lapaige en Van Den Berghe.

« Kostbaar is de dood van de rechtvaardige, kostbaar als het einde van een langdurige arbeid, als de behaalde overwinning na een langdurige strijd, als het begin zonder einde van het volmaakte geluk. »

Met dit woord vol hoop en troost mogen wij afscheid nemen van deze dierbare overledene. In alle eenvoud heeft zij haar levenstaak als echtgenote en moeder volbracht, trouw en diepchristelijk. De Heer zal haar beloning zijn. Hij zegt het zelf : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; die in Mij gelooft, ook al is hij gestorven zal leven en al wie leeft en gelooft in Mij zal niet sterven in eeuwigheid. » (H. Johannes)

God, wij smeken uw goedertierenheid, dat Gij uw dienares, die uit deze wereld is gescheiden, door de voorspraak van de H. Maagd Maria en van alle heiligen, tot de deelname aan de eeuwige zaligheid wilt brengen door Christus onze Heer.

Dierbare echtgenoot en kinderen, bewaart het aandenken aan uw moeder en blijft haar indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

E. Persoons