

Tegen het vallen van de avond sprak Jezus :
«Laten wij oversteken naar de andere oever».
(Markus, 4, 35)



In dankbaarheid aan God

voor het leven van
DE HEER

Marcel DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw
Anna VAN CAUWENBERGE,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 26 oktober 1911 en godvruchtig overleden te St.-Jans-Molenbeek op 17 november 1973,
gezalfd met de Heilige Olie « in extremis ».

Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.

Als een sterke boom viel deze goede man plots omver. Sterk was hij, naar geest en lichaam. Hij leek wel onvergankelijk en toch moeten wij ons verzoenen met het feit van zijn heengaan. Het is moeilijk te geloven en pijnlijk om aanvaardden, maar in geloof durven wij zeggen : « Vader, uw wil geschiede, en niet de onze ».

Sterk was hij in zijn beginselvastheid en diepe vroomheid, en toch soepel en vol zin voor humor. Sterk was hij gebonden aan zijn geboortestreek en zijn talloze vrienden, die nu zijn afscheid betreuren. Nog sterker was hij gebonden en toegewijd aan vrouw en kinderen : een voorbeeld van een sterke trouwe echtgenoot en huisvader, een onvergetelijke liefdevolle man die zich gans inzettede voor zijn gezin en zijn zaak, en in zijn kordaatheid zo eerlijk was als goud. Hij

had een natuurlijke zin voor eerlijkheid en een ongedwongen eenvoud in de omgang met iedereen. Een man om van te houden, een man om nooit meer te vergeten. De Heer zal zijn trouwe diepgelovige dienaar zeker in Zijn Liefde opgenomen hebben.

Hij kon dankbaar genieten van Gods mooie natuur en werkte zo graag in de tuin. Nu geniet hij voor immer van Gods aanwezigheid in de heerlijke tuin van het paradijs ! Dierbare echtgenote en kinderen, ik heb u allen zo liefgehad, wij waren zo één. Blijft niet treuren om mijn heengaan, eens zien wij elkaar weer, dat geloven wij. Ik blijf met u verbonden en u volgen, en durf de woorden van Jezus op mij toepassen :
« IK BEN VERHEERLIJKT EN NOG BIJ U ».

« Ik ben de verrijzenis en het leven,
Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. (Joh., 11, 25)

Voor uw deelneming in rouw en gebed danken U :

Anna Van Cauwenberge,

Daniël en Jeanine De Pessemier-De Rop
en kinderen,

Roger en Lisette Sterck-De Pessemier,
en kinderen,

Benny en Françoise De Pessemier-Machiels
en kind

De families De Pessemier, Van Cauwenberge,
Van Lierde en De Gendt.

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove