

Uw dienaar laat Gij, Heer,
nu naar uw woord in vrede gaan :
mijn ogen hebben uw Heil aanschouwd
dat Gij voor alle volken hebt bereid.

Lc. 2,29



Ter nagedachtenis van
Marcel DE PESSEMIER
weduwnaar van Maria GHIJS

geboren te Rozebeke op 28 januari 1908 en
vredig thuis ontslapen op 10 januari 1988,
gezaïfd met de H. Olie en gevoed met de
regelmatige Kommunie der zieken.

Almachtige God, Gij hebt Christus
bij zijn doopsel in de Jordaan geopenbaard
als uw veelgeliefde Zoon.

Ook ons hebt Gij
als uw kinderen aangenomen
toen wij uit water en Geest herboren zijn.
Houd ons staande in uw welbehagen.
(Openingsgebed Doopsel van Christus)

Tegen het einde der zondagliturgie
waarbij we biddend alle zorgen
der parochie aan God aanbevelen,
heeft Hij onze pepe opgeroepen
tot het ware leven bij Hem.
Marcel heeft een werkzaam bestaan gekend
in de zware sectoren van steenkoolmijn,
ijzergieterij en bouwbedrijf,
ten bate van vrouw en kinderen.
Door zijn goed hart en levensoptimisme
heeft hij vele vrienden verworven.
Hij waardeerde de eenvoudige vreugden
van een wandeling en een praatje,

de verzorging van zijn moestuin,
de gestadige aanwezigheid en attenties
van een of meer kleinkinderen :
ze hielpen de leegte overbruggen
na het verlies van zijn echtgenote.
Hij mocht de laatste jaren van ziekte
vredig in eigen midden voleindigen,
liefdevol omgeven door al diegenen
die hem een goed hart toedroegen.

God, op Jezus' woord geloven wij
dat Hij verrijzenis is en leven
voor ons, voor deze gestorven mens,
in wie wij iets van uw liefde konden zien.
Neem hem op in de gemeenschap
van allen die bij U het Leven vonden,
help ons het goede in ere houden
dat we van hem mochten ondervinden
en zegen de velen die hem in uw Naam
van harte wel hebben gedaan .
O.-L.-Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

Roger en Christiane D'Haeyer De Pessemier
en kinderen Patrick, Veronique, Isabelle,
Bart en Caroline,
Albert en Marie-Louise Huyge-De Pessemier
en kinderen Pascal, Johan, Stephan en
Fabian,
zijn kinderen en kleinkinderen ;
De families De Pessemier, De Clercq,
Ghijs, Lateur,

denken U voor uw medeleven en gebed.

Begraaf.-funerarium De Pauw-Moreels
Zwalm-Beerlegem - tel. (055) 49 90 12