



Leven is mensen en dingen omhelzen
en weer loslaten,
om ze te laten groeien en bloeien
voor Gods aanschijn.

Phil Bosmans

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Margriet DEPESSEMIER

weduwe van Gerard ROELAND,

geboren te Nederbrakel
op 8 september 1911 en overleden
te Ronse op 25 april 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Namis : vrijdag 22 mei 1992 om 19.30 u.

De families

DEPESSEMIER - ROELAND,
VAN WIJMEERSCH - LOONIS,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Aan mijn moeder

Ik heb gedroomd, o moeder,
dat gij op sterven laagt,
en voor het al te sluiten,
mij lang in d' ogen zaagt.

Gij spraakt van eerlijk blijven,
van recht door 't leven gaan ;
hebt toen nog eens geglimlacht,
en alles was gedaan.

'k wou om vergeving smeken,
waarvoor, ik wist het niet,
en bij u nederknielen ;
mijn knieën bogen niet.

Toen wist ik dat 'k u nimmer
nog iets vergelden kon.
Uw stem deed mij ontwaken
in 't klare licht der zon.

Daar blonken grote tranen
van heil en droefenis.
En 'k voelde diep in 't harte
wat een moeder is.

Willem Elsschot

Drukk. Devleeschouwer en Zn., Brakel