



BID DE HEER OM VREDE VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marguerite DE PESSEMIER

weduwe van de Heer

FLORENT HOSTE,

geboren te Nederbrakel op 7 december 1892
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
kliniek van het H. Hart te Geraardsbergen
op 4 juni 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Haar leven is mooi en goed geweest. Samen met haar man bouwde zij een gelukkig huwelijksleven, een hemelhuis op. Toen haar grote goedhartige man haar ontviel, stond voor haar de wereld stil. Toen heeft de liefde voor haar kinderen haar weer de kracht gegeven om verder te leven. Moedig is zij door het leven gegaan. Zij is de spil geweest van gans haar familie. Deze kleine, tengere maar toch sterke vrouw kon op haar sterfbed zeggen : « Gij zijt steeds allemaal goede kinderen geweest. Ik had toch een mooie oude dag ».

Omringd door de zorgen en de liefdevolle overgave van haar kinderen nam zij afscheid van het leven.

Wij geven haar nu terug aan haar Schep-

per en aan hem, van wie zij enkele dagen geleden nog zegde « « Papa, wacht nu al vierentwintig jaar op mij ; ik zou gaarne sterven ! »

Het doet ons pijn haar te moeten verlaten, maar toch danken wij God voor al het schone dat wij langs haar mochten ontvangen. Ons hart is bedroefd, maar wij kijken hoopvol uit naar God, wiens Geest ons door het leven leidt en het is ons een troost te weten dat zij vurig verlangt ons eens allen samen te zien in de volle goedheid van de hemelse Vader.

De families DE PESSEMIER-SAEYTIJDT en
HOSTE-CNUUDE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel