

Dank U voor al die mooie jaren.
Dank U voor alles wat je voor ons deed.
Dank U moeder
we zullen nooit vergeten
wat je voor ons bent geweest.



Dit weze een blijvend aandenken aan

MEVROUW

MARIA DE PESSEMIER

weduwe van de Heer
OMER DE CLERCQ

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op
14 september 1911 en overleden in de
St.-Elisabethkliniek te Zottegem
op 11 november 1995,
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van de K.V.L.V.

De families DE PESSEMIER, DE CLERCQ,
DESTERBECK en REGAERT,
danken U voor uw medeleven.

*Toen de avond kwam
werd zij eindelijk
rustig
en is toen zachtjes
van ons
heengegaan*

*en al onze zorg,
al onze angst
werd groot verdriet
omdat wij haar
nog niet kunnen missen,
om de leegte
die nu komt*

*misschien later
wordt die leegte
dankbaarheid
omdat zij er altijd was,
om alles wat zij deed,
om alles wat zij gaf,
om de vrouw die zij was,
zo goed,
als alleen
een moeder
kan zijn.*