



Dankbaar aandenken aan  
MEVROUW

## **Maria DE PESSEMIER**

weduwe van de Heer Albert Romeyns,

geboren te Zegelsem op 5 juni 1905 en overleden  
in de Sint-Elisabethkliniek te Zottegem  
op 20 mei 1989.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

—  
Een hoge ouderdom maakt mild en begrijpend.  
Men aanvaardt dat de dood komt aankloppen en  
schrikt er niet zo van op. Men heeft zoveel  
geleerd van het leven dat men ook het sterven  
begrijpt.

Er zijn mensen die een geluk en een weldaad  
zijn voor hun omgeving. Eén van die schone  
zielen was onze dierbare afgestorvene. Haar  
leven is getekend door dienstvaardigheid, be-  
zorgdheid en dankbaarheid: zoveel gaven en  
deugden die haar handel en wandel sierden.  
Want heel haar levenswijze was gebouwd op  
een diep onwankelbaar kristelijk geloof en ze  
werd aangewakkerd door waarachtig gebed en  
godvruchtige overweging. Dit was ook de bron  
waaruit ze haar nooit aflatende blijheid en  
kristelijk optimisme putte.

Zij geloofde en beleefde haar geloof: ze was  
een goede, minzame en godsdienstige vrouw,  
een trouwe echtgenote, een zorgzame moeder.

Midden de betreurenswaardige geloofsachteruit-

gang in deze materialistische tijd, was haar on-  
vervalst geloof een licht in de duisternis.

Zo vroom en deugdzaam heeft ze geleefd, zo  
rustig en sereen is zij in de Heer ontslapen.

Haar taak is nu volbracht, moge zij nu rusten  
in de eeuwige vrede. Bij al deze droefheid  
mogen de vele zoete en onvergetelijke herinner-  
ingen uit het leven van moeder een bron van  
troost zijn samen met de overtuiging dat we  
moeder een schone oude dag hebben bezorgd;  
bovendien behouden we de hoop op 'n weerzien  
hierboven.

Moeder, uw dierbare kinderen en kleinkinderen,  
hebben u bemind, geëerd. Moge de Heer u de  
eeuwige beloning geven, daarvoor blijven we  
bidden - samen met gans de familie die uw  
plots heengaan ook betreurt.

Beste familie, vrienden en bureu, het leven is  
mooi, maar af en toe hard, daarom blijft goed  
zijn voor elkaar, zoals u dat voor mij zijt ge-  
weest. Dank u. Ik zeg u geen vaarwel, want de  
Heer is verrezen, daardoor zullen wij elkaar  
weerzien.

Voor uw medeleven en gebeden danken U :

De families

DE PESSEMIER, MASTELINCK,  
ROMEYNS, HAESBROECK.

Namis : vrijdag 16 juni 1989 om 19.30 uur.

Rouwleiding Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel