

Heden is de mens en morgen is hij verdwenen.



## Bid voor de Ziel

van Mevrouw

**MARIA - ELISA DE PESSEMIER**

weduwe van Mijnheer

**ISIDORE D'HAEYER**

geboren te Zegelsem de 16 Juli 1869. en godvruchtig overleden te Nederbrakel de 18 September 1951 Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid der Confrerie van de H. Barbara en alle andere christelijke instellingen.



Het leven op aarde is niet verstoken van beproevingen en toch weet elke kristen mens dat hij door God bemind wordt. En vermits God liefde is, roept Hij de mens om hem na den goeden strijd deelachtig te maken aan Zijn heerlijkheid. Wie gelooft verstaat wat dit zeggen wil. Laten wij daarom goed doen terwijl we nog leven, trouw aan de Kerk en hare voorschriften.

Een goed kristen mens is heengegaan. In het lijden en de miserie van haar laatste levensjaren wist ze haar hoop te stellen op God, die in de moeilijke ogenblikken haar troost en sterkte was. Moge God het vertrouwen dat ze in Hem stelde lonen.

Dierbare kinderen en familie, hartelijk dank voor de liefde en zorgen waarmee ge mij hebt omringd. Van Hierboven bij God blijf ik over U waken en voor U ten beste spreken. Doet uw beste om als echt kristenmensen door de wereld te gaan, dat is het veiligste onderpand van een blij weerzien bij God. Vergeet mij niet in Uw gebeden, vooral in de Zondagsmis, dan wordt de liefde-band door de dood tussen ons niet verbroken.



De kinderen en kleinkinderen van wijlen  
Mr en Mevr. Isidore D'HAEYER-  
DE PESSEMIER ;

De Familiën DE PESSEMIER, PON-  
CEAU, D'HAEYER, DE RUYVER ;

Danken U van harte voor  
de bliken van oprechte  
deelneming door U betoond.