

Geloofd zij Jezus Christus! Amen.

†
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

MARIA-THERESIA, CAMILLA, GHISLENA
DE PESSEMIER

echtgenote van Mijnheer
DE RIDDER Jozef,

geboren te Elst op 4 december 1887
en overleden te Oprekel op 16 maart 1962,
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Haar leven was gekenmerkt door oprechte vroomheid, deugdzaamheid en kinderlijk vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid.

Toen langdurige ziekelijkheid haar verhinderde ter kerke te gaan, verdubbelde zij haar gebeden; zij had steeds het paternoster bij de hand; en verlangde vurig naar elke hoogdag, omdat zij rond die tijd de troost mocht ontvangen van Biecht en H. Communie. Want in haar leefde het vuur van het christelijk geloof; schoonste erfgoed van ons christelijk volk; en onbeschroomd richtte zij al haar daden naar dit geloof en niet naar de dwaze beginselen van de wereld.

Haar goedheid, wijsheid en ware naasteliefde maakten haar voor eenieder beminnelijk.

Moge haar ziel nu verenigd worden met de zielen van haar geliefde overleden kinderen en familie waarover zij zo diep getreurd heeft en wier aandenken nimmer week uit haar gedachten en gebeden.

Dierbare echtgenoot, geliefde zoon en familie, gedenkt hoe gelukkig wij met elkander geweest zijn; ik dank u om de liefde en genegenheid mij betoond; bidt veel voor mij; ik bid voor U opdat Gods genade steeds met U moge blijven.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.
(300 d. afl.)

R. I. P.



Heer Jozef DE RIDDER,
Heer Adriën DE RIDDER,
De families

haar echtgenoot.
haar zoon.

DE PESSEMIER,
DE RIDDER,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Uitg. Van der Stichelen: koster, Elst