

In uwe handen, o Heer, beveel ik mijn geest.



Bid voor de ziel

van

MARIA-VICTORINA DEPESEMIER

weduwe van

DOMINICUS VANDERBRUGGEN

geboren te Nederbrakel den 7 Juni 1874 en er
godvruchtig overleden, den 30 Mei 1944.

Versterkt door de H. H Sacramenten der stervenden.

Zij was goed en zachtmoedig, zedig en stichtend van gedrag en vriendelijk in hare handelwijze; ook was zij bemind van God en van de menschen, en hare gedachtenis zal in zegen blijven.

2 Mach. XV Eccl. XI, 5

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken dat niet bedriegelijk is. Ook nutteloos is dit aardsche leven tenzij de mensch het gebruike om het eeuwig leven te verdienen.

H. Aug.

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden, wanneer Hij hem zal komen rekenschap vragen

(H Matth. XXI V. 46)

Degenen die door een ware godsvrucht tot Maria hare goedgunstigheid verwerven, worden erkend door de bewoners van het Paradijs.

O Maria, mijn hart heeft U altijd bemind, mijne tong U altijd geloofd, bid nu voor mij,

H. Bonaventura,

Beminde Kinderen, Broeders, Zusters en Bloedverwanten, ik dank U voor uwe liefde en bezorgdheid. Bidt voor mij, leeft als kinderen Gods, opdat wij allen eens mogen vereenigd zijn in den Heer.

De vier akten,

12 j. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid,

300 d. afl.

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten DANK.

De kinderen en kleinkinderen der
Familiën VANDERBRUGGEN-DEPESEMIER.