

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie DEPESSEMIER

weduwe van de Heer
Oscar SERLIPPENS

geboren te Michelbeke op 4 oktober 1889
en godvruchtig overleden te Gent
op 21 april 1971,
gesterkt door de H.H. Sakramenten
der zieken.

Moeder is ons ontnomen! Zij heeft ons verlaten kalm, eenvoudig en gelaten, zoals zij geleefd heeft. Haar groot geloof, haar diep vertrouwen in Gods Heilige Voorzienigheid, haar onuitputtelijke goedheid voor de haren, omringen haar gedachtenis met een aureool van vrede en zaligheid.

Moge de Algoede haar honderdvoudig lonen om haar leven dat steeds de rechte lijn van plicht en deugd volgde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, de dood breekt wel de draad mijns levens maar niet de banden onzer genegenheid. Ik dank U voor de liefde die gij mij in mijn leven hebt bewezen en de zorgen waarmee gij mij hebt omringd. Troost U bij de gedachte dat wij elkander in de hemel wederzien. Weest mij altijd indachtig in uw gebeden.

Zoet hart van Maria wees mijn zaligheid.

Begraaf. De Raeve, Zwijn. Stw. 245 - tel. 22.28.97

Mevrouw Robert VANDERMOSTEN-SERLIPPENS,
Heer en Mevrouw SERLIPPENS-CROONENBORGH,
Juffrouw Marie-Christine VANDERMOSTEN,
Jongeheer Dirk VANDERMOSTEN,
De families DEPESSEMIER, SERLIPPENS, VAN DER SCHUIJEREN
en CLUCKERS,

diep getroffen door de blijken van genegenheid
hun betoond in hun rouw, danken U van harte.