

In de schaduw van het Kruis wil ik hopen en rusten.



Zalige Gedachtenis

van

MARIE-ELISA DE PESSEMIER

weduwe in 1ste huwelijk van

RICHARD COESENS

in 2de huwelijk van

CAMIEL BLONDELLE

geboren te Nederbrakel de 2 September 1879 en er overleden de 19 Februari 1951

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de Confrerie van de H. Barbara.



De zoetste troost die een mens in het graf kan mededragen is het getuigenis van zijn geweten in oprechtheid jegens God door het leven te zijn gegaan.

Zoo was deze overledene : een diepgelovig kristen mens, een doorbrave vrouw en een beste moeder. Haar christelijk geloof droeg ze zo diep in 't hart dat ze steeds nauwgezet, ja tot de laatste Zondag van haar leven, haar christelijke plicht van Zondagmis vervulde. Welk een heerlijk voorbeeld van christelijk leven voor zoveel lauwe mensen die de Zondag niet eens naar de kerk of de stem der klokken niet meer omzien. En nochtans alles is ijdelheid tenzij God te beminnen en hem te dienen.

Zij was ook een doorbrave vrouw, iedereen, gebuur, vriend, kennis, was vol achting voor haar omdat ze zoo minzaam, zo gedienschtig, zo meewarig was voor iedereen. Maar boven alles was ze gans haar lange leven een beste moeder die steeds voor haar kinderen bezorgd was, ze opvoedde in eer en deugd, ze in godsdienstigheid en christelijke gevoelens opbracht. Geen wonder dan ook dat de kinderen nu wenen en door hun tranen moeders lof bezingen.

Mijn beminde Kinderen, voor mij is het einde rap gekomen en dat heeft uw liefde tot mij hard beproefd. Doch weest niet ongerust over mij : de voorlaatste dag van mijn leven ben ik nog naar de H. Mis geweest en ik heb toen mijn God alles toevertrouwd. Vaart allen wel en tot weerziens. Bidt intussen veel voor mij alsook voor vader ! God zegene en beware U !

Jezus, Maria, Jozef !

De 4 akten a. u. b.



De Familiën COESENS, DEPESEMIER
BLONDELLE ;

BEDANKEN.

.....
Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt