

Als honing aan de smaak zo zoet, o Lieve Moeder,
zal aan ons minnend en dankbaar hart uw blijvend
aandenken wezen.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Gislena DE PESSEMIER

Echtgenote van Mijnheer

ROMAIN ANDRIES

geboren te Geraardsbergen, de 26 September 1909
en er godvruchtig overleden de 24 November 1955
gesterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Hoe gelukkig en voorzichtig was zij, die tijdens
haar leven trachtte te zijn, zoals God haar in haar
laatste stonde verlangde te vinden.

Haar rechtschapen, eenvoudig en vredelievend
karakter, de goedheid van haar hart en haar christe-
lijk plichtsbeseft dienden tot voorbeeld van eenieder;
ook werd zij door iedereen geacht en bemind en is
zij betreurd van allen die haar kenden.

De duurzame overledene heeft de beproevingen
van het leven gekend, maar ze heeft ze met ver-
duldigheid gedragen. Het is een grote troost voor
ons, dat, na een lange ziekte, haar einde zo kalm en
zacht is geweest, in de vaste verzekering dat zij tans
leeft in de Hemel om nimmer meer te sterven.

Beminde Echtgenoot, dierbare Moeder & Familie-
leden, ik dank U voor uw genegenheid en goede
zorgen. Mijn geliefde Kinderen, voor U had ik willen
blijven leven om uw steun en beschermengel te
wezen. Blijft de troost van Vader, hebt elkander
innig lief en blijft de weg der deugd bewandelen die
ik U enige uren voor mijn afsterven nog aangetoond
heb. Ik sterf doch mijn liefde voor U allen zal niet
sterven; gelijk ik U op aarde beminde, zo blijf ik U
van in de Hemel voort te beminnen.

Weest mij indachtig in uw dagelijkse gebeden en
goede werken

Zij was uw kind, Maria; toon dat Gij haar Moe-
der zijt. — O.L. Vr. van de Oudenberg, onze troost
in droefheid en nood, bid voor ons.

Jezus, Maria, Jozef, weest haar troost.

*Mijnheer Romain Andries,
& kinderen Betty, Vincent & Vera,
De familiën :*

De Pessemier;

Andries,

Herregods,

De Spiegeleer.

Tassinon,

Vander Stock,

De Boeck,

Vander Heyden.

*zeer gevoelig aan de blijken
van deelneming hen betoond
bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene, bieden
U hun oprechte dank aan.*

Drukkerij Bruylandt. Geraardsbergen.