



Gedenk biddend en dankbaar  
het leven en heengaan van onze geliefde

MEVROUW

**Marie-Louise DE PESSEMIER**  
**echtgenote van Julien Francies Ghijs.**

geboren te Nederbrakel op 8 november 1924 en  
godvruchtig overleden te Brakel (Michelbeke) op 28  
december 1991.

Voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken.

---

Wij bidden

dat alles waarin zij groot is geweest  
tot ons mag blijven spreken.

Dat zij door mag leven

in haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen  
in ons allen, door haar levensmoed.

Wij bidden

dat we dit verlies niet zo koesteren  
dat het ons verstikt en eenzaam maakt.

Geef ons, dat we ons opnieuw  
toevertrouwen aan dit leven,  
haar voorbeeld voor ogen.

het woord  
dat je sprak, dat je zweeg  
heeft ons gewekt

het brood  
dat je gaf, dat je kreeg  
heeft ons gevoed

de traan  
die je zag, dat je liet  
heeft ons getroost

het werken  
dat je vroeg, dat je kon  
heeft ons doen zien

het kruis  
dat je riep, dat je nam  
heeft ons getekend

het huis  
dat je wou, dat je was  
heeft ons verenigd

het gebed  
dat je zorg was, dat je trouw bleef  
zullen wij niet vergeten.

De families DE PESSEMIER - GHIJS - WITTEBROODT  
SCHAMP danken U voor U diep medevoelen en gebed.