



Ik ben bij U, Maria zocht,  
getrouwig blijven staan.  
totdat de jubelkroone mij  
werd om het hoofd gedaan.  
(Gezelle)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEJUFFER

## **Maria - Theresia DE PESSEMIER**

geboren te Nederbrakel de 5 juni 1870  
en er godvruchtig overleden de 7 oktober  
1956, voorzien van de H.H. Sacramenten.  
Lid van de Bond van het H. Hart en  
van de Mariacongregatie.

Op een uitverkoren vlek van de wereld,  
waar vergezichten de grootheid van de scep-  
ping en de Schepper laten vermoeden, waar  
Jezus' kruis nog de wegen aftekent en Maria ons  
uit vele kapellekens nog toelacht, daar werd  
zij geboren en groeide zij op.

De verlokkingen van de aarde hebben haar  
nooit kunnen bekoren en het rumoer van de  
mensenmassa hebben nooit haar rustige opgang  
naar God kunnen beletten.

Gans haar aandacht ging naar het gebed,  
het huiselijk werk en het welzijn harer huisge-  
noten. Zij was gaarne in de kerk en ontving  
met vrucht de sacramenten. Zij leefde als kind  
van Maria en beoefende standvastig de christe-  
lijke deugden van nederigheid, eenvoud en  
betrouwen.

De H. Communie was haar vreugde en haar  
sterkte. De rozenkrans was haar wapen en haar  
schild tot op het sterfbed.

Teergeliefde familie, de dood leert ons de  
waarde van het leven. Bemint God boven alles,  
bemint elkander en blijft getrouw aan de schone  
tradities van ons huisgezin.

Ik ben u dankbaar, u vooral, mijn nicht, die  
mij zo lang en zo goed verzorgd hebt !

Ik verwacht u allen in de Hemel.

Koningin van de H. Rozenkrans, bid voor ons !



Mejuffer Maria DE PESSEMIER,

Mijnheer en Mevrouw Charles DE PESSEMIER-  
VAN DE MAELE,

De familiën DE PESSEMIER, DE RUYVER,  
danken u voor de gebeden en deelneming  
in hun diepe rouw.