

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

## Maria-Zoë De Pessemier

echtgenote van Mijnheer

**Eugeen Van Damme**

geboren te Elst de 30 Juni 1911 en godvruchtig  
overleden te Gent, de 7 September 1955,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Bond van het H. Hart.*

Een deugdzaame vrouw zal geprezen worden.

Boek der Spreuken 31, 11.

Waarom, o Heer, hebt Gij deze duurzame echtgenote en moeder laten ontrukken aan de tedere genegenheid van haar man, van haar kind en haar familie? Waarom worden sommige mensen veel meer beproefd dan zovele andere? O, grote God, wij kunnen de geheimen van uw voorzienigheid niet begrijpen. Wij weten alleen dat Gij niemand beproeft boven zijn krachten; dat gij niet slaat zonder te zalven en dat het kruis een zegenteken is. Daarom willen wij als oprechte kristenen, ons ten volle onderwerpen aan uw goddelijke schikkingen: Uw wil geschiede! Sterk ons om die smart verduelig te dragen.

Duurbare echtgenoot, onverwacht en pijnlijk is onze scheiding. Ik ben niettemin tevreden. Aan u worden nu alle zorgen over ons gezin en vooral over ons kind toevertrouwd. Stel uw betrouwen op God die ten volle elke mensensmart begrijpt en heeft geheiligd door zijn lijdën. Zoek steun in het gebed, bid samen met ons kind... zo ontvangt gij troost en sterkte, zo wordt moeder niet vergeten... En ik ook zal U helpen door mijn gebeden.

Duurbare broeders, zusters en familieleden, bidt voor mij en, zo gij kunt, helpt in de nood die ik achterlaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

Jezus, Maria, Jozef!

300 d. afl.  
7 j. afl.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mijnheer Eugène VAN DAMME;

Mejuffer Chantal VAN DAMME;

De familiën DE PESEMIER, DE VLEESCHAUWER, VAN DAMME en  
PERSOONS.

zijn zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
in hun rouw en danken U hiervoor.