



Vroom aandenken aan

MEVROUW

Mariette DE PESSEMIER

echtgenote van de Heer
Marcel DE VLEESCHAUWER

geboren te Rozebeke op 2 november 1927
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 18 maart 2000,
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

*De namis heeft plaats op
zondag 30 april 2000 om 10 uur
in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking
te Zwalm-Rozebeke.*

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

Lieve Mariette,
Het zal toch waar zijn dat vreugde en verdriet dicht
bij mekaar liggen.
Mariette, we waren samen gelukkig, je was de zon
in huis, maar je werd ziek.
Je was moedig en sterk. Tot het laatste heb je je pijn
en verdriet doorstaan.
Maar helaas een wonder is er niet geschiedt.

Meme,
van toen ik een baby was heb jij en pepe het op-
genomen voor mij. Jullie deden dat steeds met de
meeste zorg en liefde.
Helaas heb ik jou nu niet kunnen helpen, maar
memeke, God zal je nu leiden in je volgende reis.
Lensey

Kinderen, kleinkinderen en Kjenta,
eert uw vader en opa alle dagen van uw leven
en wees een steun voor hem.
Wees niet bang, ik ben nu bij God, maar hou nog
zielsveel van jullie.

O. L. Vrouw van Rozebeke, bid voor ons
je kleinkind, Lensey

Begr.-Fun. b.v.b.a. Raoul, Brakel, Tel. 055/42 24 49

