

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

MARINUS DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Melanie VAN MELKEBEKE

geboren te Elst, de 26 april 1891 en godvruchtig
overleden te Roborst, de 7 december 1965, geheiligd
met de Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen

Lid van de Genootschap van de H. Barbara.

Kranige, sterke man, werkzaam en onvermoetzzaam,
werd hij, helaas! door een langdurende en onverbiddelijke
kwaal, stilgelegd en werden zijn kracht en macht,
stilaan ondermînd en te niet gedaan.

Uit de bijna bovenmenselijke opofferingen en liefdevolle
zorgen van zijn echtgenote, kunnen wij begrijpen,
hoe oprecht deze twee echtelingen, elkaar lief hadden
en samen, in lief en leed, trouw en getrouw, door het
leven zijn gegaan. In deze man, waren eenvoud en oprecht-
heid, nederigheid en toewijding, de vruchten van
een gemeend geloof in God en een regelmatig nako-
men van zijn godsdienstige verplichtingen.

Moge de Heer hem binnenleiden in de gelukzalig-
heid van het hemels Rijk!

Duurbare echtgenote: Stevig en vast was uw liefde
en genegenheid; onbegrensd en onberekend, uw op-
offering en toewijding; zo zal ook nu uw droefheid,
smart en leed zijn bij mijn heengaan; pijnlijk en lang-
durig. Troost u nochtans bij de gedachte dat gij voor
mij "alles" hebt gedaan en niets "meer" kondt doen.
Dankbaar zie ik naar u op. Moge de Heer er u mild om
lonen, troosten en zegenen.

Bemînde familieleden en vrienden: graag en toege-
wijd, hebt gij mijn echtgenote bijgestaan en geholpen.
Daarvoor dank ik u van harte.

Evenzo dank ik, Eerw. Zuster van het Wit-Gele
Kruis, voor haar liefdevolle zorgen en leniging in mijn
lijden! Aan allen vraag ik: blijf mij gaarne gedenken
in uw gebeden.

Dat hij ruste in Gods vrede.

Mevrouw Marinus DE PESSEMIER geboren Marie-Melanie VAN
MELKEBEKE

De families DE PESSEMIER, VAN MELKEBEKE, DE VLEESCHOUWER
en DE RIDDER

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.